

<http://www.in-outbooks.nl> presenteert HET BOEK van: SAM BRUSSEE uit Wolfheze:

‘Terugblik op het ongeziene’
€ 12,95 excl.verzendk.



Het eerste boek van de in Wolfheze wonende **Sam Brussee** (1937) die heeft moeten leren omgaan met zijn **visuele handicap** vanaf zijn geboorte.

Sam, in vroegere jaren zeer slechtziend, die meer dan vijfendertig jaren in **Roermond** heeft gewoond met zijn vrouw Bep en de drie kinderen heeft, nadat hij het **conservatorium in Maastricht** met goed gevolg doorlopen had, duizenden mensen pianoles gegeven in Roermond, St.Odilienberg, Brunssum, Venlo en Tegelen, Belfeld, Reuver en nog veel meer dorpen en steden in Noord- en Midden Limburg. Tegenwoordig is hij helaas geheel blind máár geeft nog steeds pianoles.

Sam heeft zijn levensweg op papier gezet, mede dankzij Riek Jansen, en het resultaat werd op 10 juli 2010 overhandigd aan Sam door zijn uitgever: In-OutBooks in de ontvangstzaal: ‘Oranjerie’ in het Centrum voor visueel gehandicapte ouderen: **‘Het Schild’ aan de Wolfhezerweg 101 te Wolfheze.**

Een prachtig tehuis waar blinde en slechtziende mensen wonen en leven.

Het boek geeft de lezers een blik op zijn levensweg met als resultaat een verhaal vol mooie, ontroerende maar ook schrijnende gebeurtenissen. Vol met indringende beschrijvingen van reacties van omstanders op zijn handicap. Geschreven in een vlotte stijl en met een prettige vaart.

We lezen over de vroege jeugd waarin Sam Brussee wordt geconfronteerd met het onbegrip van zijn kleuterjuf. We worden zelfs deelgenoot van het isolement dat slechtziendheid met zich meebrengt voor een opgroeiende puber en merken hoe zijn handicap een belangrijke invloed uitoefent in de verschillende relaties die Sam aangaat. Een verhaal van een intensief en soms ook erg ingewikkeld leven!

Zonder uitgebreide uiteenzettingen of theologische exposés krijgt de lezer een beeld van de drijvende kracht die het vertrouwen op God voor Sam Brussee heeft. Het lezen van dit boek kan de lezer sterken in het zoeken van zijn of haar eigen geloofsweg door dit leven.

Met dank aan **Annette van Beelen** voor de coverfoto en **Dr. Hans Schaeffer**, gereformeerd predikant te Wageningen voor de mooie tekst op de achtercover.



Sam Brussee achter de microfoon

Voor meer info betreffende dit boek en andere wetenswaardigheden graag uw e-mail aan:
in-out@planet.nl
of telefonisch 077-3074647 en/of 06-54384296.

Het boek is te bestellen via in-out@planet.nl
